

# De Narcisten Buster

## De Kreeftkeuze



*Foto pan; Robbert Huijskens. Afbeelding kreeft; Pixabay*

Een gevangen kreeft heeft geen keuze, een menselijke ziel wel.

Stel nou even je bent een levend wezen uit de lagere voedselketen en jij bent die kreeft, Een maître de cuisine, die normaliter de kreeft gereed maakt voor consumptie door de bovenstroom behoort tot de dienstbaren aan hen die zich in de hogere voedselketen bevinden.

Een kreeft wordt levend in een kokende pan met water gedeponerd maar, die maakt dan wel veel herrie tegen de pan, die levensstrijd aanhoren, da's geen fijn gehoor maar de strijd is wel kort.

Of doet de maître de cuisine de kreeft in lauw water en brengt het water dan pas aan de kook. De kreeft raakt langzaam versuft, valt in slaap en zonder te spartelen wordt die gekookt met hetzelfde consumptief eindresultaat.

Stel, de overheid geeft jou als kreeft de door hen bedachte vrije keuze in een land waarin versluierde vrijheid van meningsuiting heerst.

Kies jij dan om snel of langzaam in die pan aan je eind komen?

Voor een narcist maakt de manier waarop jij gekookt wordt niet uit, hij geniet van beide methoden.

Of.... kies je de derde, niet door de overheid vertelde optie; gewoon niet in die pan gaan!

Als je de derde optie kiest weet die overheid echter niet meer wat ze met je aan moeten, je past dan niet meer in de door hen bedachte Wettelijke kaders / regels.

Daar kunnen ze niet mee omgaan, dus doeie doeie vrijheid voor de kreeft.

Niet gekookt, ziel gered!