

De Narcisten Buster

28 oktober 2018

Insteken - Omslaan - Doorhalen - Af laten gaan. Europees Status Rapport inzake; Hongerland



Afbeeldingen; Pixabay

Dit stukkje ligt in het Pekelbad en ik laat deze, om reden, nog even langer in het pekkelbad liggen.
Hongerland gaat over de honger van de zwijgende burger die lijdt onder het nepotisme dat heerst in de bovenlaag van Hongerland.

Er komt naast Hongerland nog een andere landen versie bij,
deze;
Noord-Koréanda.

KvK nr. 54786150

Lindelaan 18 9342 PL Een

06 - 52 01 77 71

narcistenbuster@gmail.com

narcistenbuster.nl

1 / 5

De Narcisten Buster

Noord-Koréanda gaat over een land waarin het de burger over de jaren is afgeleerd om zelfstandig te kunnen nadenken.

Beroepsopleidingen veelal slechts instituten zijn waar jeugdigen worden opgeleid tot loonslaaf. De media / journalistiek bijna alleen nog maar propaganda maken voor de belangenbehartigers van de mammon.

De meeste huidige journalistiek bestaat uit marktaandeel.

Het Justitieel Systeem van Noord-Koréanda dient slechts om de bovenstroom te beschermen en de onderstroom te onderdrukken.

De ziekenhuizen in Noord-Koréanda gaan failliet omdat de aandeelhouders er te weinig aan over houden.

Die aandeelhouders brengen versluierde boodschappen aan de Noord-Koréandanen dat die ziekenhuizen niet meer rendabel zijn omdat hun ziekenhuizen worden uitgezogen door ZZP'ers. (Zelfstandigen Zonder Personeel)

De 'term' ZZP'er is denk ik bedacht door het corrupte UWV.

Wettelijk bestaat een ZZP'er niet, je bent in loondienst of ondernemer. Iedereen die de term ZZP overneemt denkt niet autonoom na.

Die ZZP'ers zijn er gekomen omdat die fucking aandeelhouders hun loonslaven eruit hebben gegoid en dan is het *red je reet maar* en roept het UWV *word maar ZZP'er*.



Afbeeldingen; Pixabay

Ik hoorde laatst dat zo'n loonslaaf of ZZP'er bij Post.NL 28.5 pakketjes moet afleveren in 1 uur, redt die dat niet moet die dat in eigen tijd doen. Wel eens gekeken hoe weinig deze mensen betaald krijgen! Zoek het ff zelf op, vul zo'n on-line advertentie in en je ziet het. Wanneer gaat het volk weer autonoom nadenken!

De van overheidswege verplicht opgelegde zorgverzekering.

Wie runnen die verzekeringen—> de aandeelhouders.

Te weinig winst, trekken ze gewoon de stekker eruit.

Al die loonslaven die werken voor deze verzekeringsmaatschappijen, ga eens autonoom nadenken wat je eigenlijk voor slavenwerk verricht voor die aandeelhouders.

Ja, inderdaad, ook jij moet je hypotheek betalen aan de bank en die bank is ook weer bezit van die verrekte aandeelhouders, die ruk uitvinding van de VOC (CDA meneer Balkenende!) die de gehele wereld ten gronde richt.

Aandeelhouders zijn niet empatisch, beste mensen, zij zijn het tegenovergestelde!

Aandeelhouders die *zorg* bieden, ha ha ha ha ha ha ha!

Zorg voor zichzelf is het énieg dat zij doen, kunnen en willen.

Het gaat goed met de economie, gelul, dat is de narcistisch versluierde boodschap van de bovenstroom aan de onderstroom! Met de bovenstroom gaat het goed ja!

De Narcisten Buster

De niet meer nadenkende media geven die narcistische sluiers door aan het volk, ook zij werken voor een organisatie in bezit van aandeelhouders.

Ik te kritisch?

Geachte journalist, ga maar een biertje pakken, lekker naar een concert en neem nog een peppil en schrijf overmorgen weer een schermvullend tekstje, is jouw slavendrijver ook weer tevreden.

Er zijn in de journalistiek gelukkig nog wel heel mooie uitzonderingen!

Ik wordt daar dan weer even zó enorm blij van:

Gemeend; hiep hiep hiep hoera voor Sheila!

Op 25 oktober 2018, 23:19 schreef Sheila een geweldige uit mijn hart gegrepen column.

Helaas wordt bij allerlei vormen van 'nieuws' het basis verband niet geduid, het verband tot die verrekte aandeelhouders.

Aandeelhouders staat namelijk gelijk aan de *versluisde* boodschap *het gaat goed met de economie* en dus met *de VVD marktwerking* en die marktwerking is de werking van *het narcisme*.

Nieuws niet compleet duiden is meeheulen met de aandeelhouder en aan propaganda doen.

Bestudeer Elon Musk even mensen, die is heel goed in het uitdelen van *sluiers*.

Mensen die zich achter sluiers verbergen zijn heel vaak ernstige narcisten.

Waarom schijnt iedereen in de onderstroom tegenwoordig in de eigen broek voor die fucking bovenstroom!

Denk daar maar eens over na geachte dames en heren journalisten.

En die ruk TV in Noord-Koréanda, dat is allemaal slechts aandelen en kijkcijfer getrut geworden waar de onderstroom verder mee wordt afgestompt, psychisch rustig gehouden en financieel uitgeperst als sinaasappels.

Het Nederlands idee van het *aandeel* was ooit wellicht goed bedoeld.

De eerste Amsterdamse beurs is eerder al onderuit gegaan door de bij-effecten van corruptie, decadentie en het gebakken lucht effect.

Het *aandeel naar idee van de VOC* is inmiddels een wereldwijd piramidespel geworden ten koste van burgers wereldwijd.

de Volkskrant

COLUMN SHEILA SITALSING

Het is allemaal de schuld van de zzp'ers



Sheila Sitalsing 25 oktober 2018, 23:19

Al jaren kon je in de krant lezen dat het een wankel toestand was in het MC Slotervaart. Er was eeuwig gedoe over geld, er waren terugkerende twijfels over het bestaansrecht, er waren de beruchte belastingschuld van 10 miljoen euro en de dreigende sluiting in 2006 waarna een ondernemer de boel overnam, er was het fenomeen Aysel Erbudak waar een boek over is geschreven, er was een of andere ondernemer, er was wéér gedoe over geld, er was ernstig achterstallig onderhoud, er was concurrentie van omliggende ziekenhuizen, er waren klachten van de medische staf over de managementkwaliteiten van het bestuur en over de intenties van de aandeelhouders van het ziekenhuis.

Maar wat is volgens het ziekenhuisbestuur 'een belangrijke oorzaak' van het faillissement dat gisteren werd uitgesproken? Geen eventueel mismanagement, geen mogelijk verkeerde ondernemersbeslissingen, geen eventuele overbodigheid, geen kennelijke verouderde gebouwen en andere lasten uit het verleden.

Niets van dat al. Het waren de zzp'ers. Ingehuurd personeel, dat het vuige lef had om geld te vragen voor zijn diensten, en zo die arme, onderbetaalde zorgbestuurders op kosten heeft gejaagd.

Deze krant trok er gisteren de voorpagina voor uit, alsmede twee volledige kantjes binnenin. Daarin valt onder meer te lezen dat het maar doet, dat personeel in de zorg. Gaat uit dienst, verhuurt zich terug als zelfstandige, vraagt 'hoge tarieven', 'weigert' rotdiensten te draaien, 'benadeelt' collega's in vaste dienst, laat anderen opdraaien voor de administratie. Dat vinden zorginstellingen 'ongewenst', de hogere uurtarieven zijn zelfs 'zonde van het geld'.

Niet zo lang geleden, het moet rond eergisteren zijn geweest, liep het land over van het begrip voor mensen die in de publieke sector werken. Onderwijzers, verpleegkundigen, politieagenten: allemaal ondergewaardeerde en onderbetaalde helden, die hun tijd moeten verdoen met nutteloze administratie. Het geld van de dividendbelastingafschaffing moest dáárheen. En het was een grove schande dat de mannen en vrouwen uit de zorg te plichtsgetrouw waren om er een staking tegenaan te gooien.

De Narcisten Buster

En nu blijkt dat het zorgpersoneel het dan maar in godsnaam zelf regelt: iets meer loon, ontheffing van administratieflauwekul, autonomie, gewoon serieus met je vak bezig zijn. Door doe en de groeten te zeggen tegen onwillige en inflexibele werkgevers ('Toedeledoki', zou onze premier zeggen, met zwaaiend handje). Huur me maar terug, op mijn voorwaarden.

Goed geregeld, dacht ik. Werkt misschien wel nóg beter dan staken. Zolang de markt ernaar is. En de markt is ernaar, want in hetzelfde nieuwsstukje over de opmars der uitzuigende zzp'er stond dat bemiddelingsbureaus de vraag naar zelfstandigen niet aan kunnen. Dezelfde werkgevers die inhuur 'ongewenst' vinden, en hogere uurtarieven voor zorgprofessionals 'zonde van het geld', huren zich te pletter in. Misschien zouden ze zich eens moeten afvragen waarom zo weinig mensen in vaste dienst bij ze willen werken.

Met het beeld van de zzp'er als bijl aan de wortel van eerlijke instellingen kunnen we lang vooruit. Eerbiedwaardige kranten zien (na eerbiedwaardig hakken in de vaste bezetting) kosten oplopen door inhuur van vreselijk dure freelancers. Arm PostNL raakt in problemen door kolossale tarieven van pakjesbezorgers.

De mensen zullen het nog geloven ook.

Kijk, Sheila schreef;

Eerbiedwaardige kranten zien (na eerbiedwaardig hakken in de vaste bezetting) kosten oplopen door inhuur van vreselijk dure freelancers.

Hulde aan Sheila, dat schrijven is lef tonen!

Dat de Volkskrant Eindredacteur dit doorliet, ook hulde!

Maar ook dat laatste zinnetje mensen in de onderstroom;

De mensen zullen het nog geloven ook!

Mijn andere website www.hoedenkik.nl gaat daarover.

Leer weer zelf (autonoom) nadenken of

ben net als die gebrainwashte Noord-Koreanen die hun hart er strak geregisseerd uit hielden toen hun geliefde overheerser gestorven was.